



Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gesteld
mozaiek XIIIe eeuw, San Marco basiliek, Venetie

Nieuwsbrief Johanneskerk
externe versie

7 maart 2025

Bezinning



Enige tijd geleden kwam ik het Aramese Onze Vader tegen.

Al een aantal malen heb ik het nu 'mediterend' gelezen; eerst een zin uit het Aramese, dan zacht fluisterend de zin uit het Nederlandse Onze Vader er achteraan, dan stilte.

Aan mij gaf dat een nieuwe dimensie aan de overbekende beden.

En hoe vaker ik dit doe, hoe meer het me gaat zeggen.

Dat gun ik u ook, vandaar dat ik het graag met u deel.

Joke Stahlie - Verheij

Onze Vader:

Bron van zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,

Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig.

Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangens handelt dan samen met het onze.

Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.

Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil, de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait, en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Amen.

Diaconie

Collecten

1e collecte

zondag 9 maart: Kerk in Actie China

Toevluchtsoord voor migranten in nood

In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten, vooral vrouwen. Hun positie is kwetsbaar: soms worden ze opeens ontslagen en staan dan zonder inkomen en onderdak op straat. Anderen worden misbruikt of staan er bij ziekte alleen voor. Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak, medische zorg en juridische hulp. Ook kunnen vrouwen bijbel- of koranstudies, cursussen Engels en computervaardigheden volgen, en krijgen ze hulp om hun positie te versterken

zondag 16 maart: Protestantse Kerk Missionair werk

De kliederkerk is er voor jong en oud

Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missionaire vorm van kerk-zijn. Het brengt jong en oud, niet-gelovigen en kerkelijk betrokkenen samen. Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een creatieve manier de bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor hun eigen leven. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden

2e Collecte 2025

Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

In Noord-Ghana is het te droog om het hele jaar van de eigen oogst te leven. Gelukkig gedijen sheabomen goed in dit gebied. Deze bomen voorkomen erosie en leveren kostbare vruchten: de sheanoten. Die zijn een bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. Ze rapen de noten van mei tot augustus als er op het land weinig werk is. Als ze de noten lang koken, komt de olie vrij waar ze sheaboter van maken. Die gebruiken ze om te bakken, maar ook voor lichaamsverzorging. De traditionele manier van rapen en verwerken is tijdrovend. Veel vrouwen verkopen hun producten aan tussenhandelaren als de prijs laag is door het hoge aanbod.

Sinds de landbouworganisatie van de Ghanese kerk vrouwen traint en begeleidt, zijn sheanoten een stuk winstgevender geworden. Er worden centra opgezet waar de vrouwen de noten goed kunnen bewaren en machinaal kunnen verwerken tot boter. Dat scheelt veel werk. De vrouwen gaan samenwerken in coöperaties en leren beter onderhandelen. Na een aantal jaren training lukt het steeds meer groepen hun sheanoten rechtstreeks te verkopen aan commerciële bedrijven. De vrouwen kunnen hun families het hele jaar voeden en ze verdienen genoeg geld om het schoolgeld van hun kinderen te betalen

Ontmoeten en Verdiepen

Oecumenische vespers Veertigdagentijd



In de 40dagentijd, onze weg naar Pasen, komen we op vijf dinsdagen in de **Johanneskerk** samen voor een moment van bezinning, stilte en gebed. De vespers zijn georganiseerd door de Johanneskerk gemeente en de geloofsgemeenschap St. Andries en worden gehouden op **dinsdag 11, 18 en 25 maart en op 1 en 8 april van 19.30 - 20.00 uur**.

We nodigen u en jou van harte uit om gebruik te maken van deze momenten van bezinning, verstilling en gebed.

Maandag 17 maart Eind goed -

Euthanasie en zelfdoding zijn onderwerpen die op allerlei manieren volop aan de orde zijn. Theo Boer, hoogleraar Ethiek van de gezondheidszorg aan de Protestantse Theologische Universiteit in Utrecht, houdt een lezing naar aanleiding van zijn boek *Eind goed*. Een protestantse visie op Euthanasie in Nederland. In zijn lezing pleit hij voor 'twee keer denken' over euthanasie. Eén keer vanuit het perspectief van de burger die leeft in een omgeving met veel verschillende levensbeschouwingen en één keer vanuit een geloofstraditie waarin noties als 'het leven als gave', 'de waarde van kwetsbaarheid' en 'troost' centraal staan.

Datum: maandag 17 maart
Tijd: 20.00 - 21.45 uur
Locatie: Johanneskerk
Entree: € 5,00
Begeleiding: Teun Monster



Ontmoeten en verdiepen

Zaterdag 22 maart NederlandSchoon

Doe mee aan de Landelijke Opschoondag op 22 maart. Een zwerfafvalvrij Nederland is belangrijk voor mens, dier en milieu. Kom samen met dorpsgenoten in actie voor een gedeeld doel: een zwerfafvalvrije omgeving. Voor hesjes, prikkers en vuilniszakken wordt gezorgd.

Datum zaterdag 22 maart
Tijd 10.00 - 12.00 uur
Verzamelpaats Kerkplein Leersum
Aanmelden Paul Mertens prikkers@dorpennatuur.nl

*Namens de commissie O&V,
Teun Monster*



Ontmoeten en Verdiepen

“Zingen van vrede en hoop”, een impressie

Onder deze titel vond op zondagmiddag 23 februari jl. een liedmiddag plaats in de Johanneskerk. Onze cantorij had, samen met enkele leden van het kerkkoor van de RK geloofsgemeenschap Sint Andries, 7 liederen ingestudeerd. Ze werden deels alleen door de cantorij gezongen, deels ook samen met allen die naar de liedmiddag waren gekomen. Gekomen, niet alleen om te luisteren, maar ook om “hun partij” mee te zingen. Zo werd het een mooi gezamenlijk gebeuren.

Afgesloten met een vesper onder leiding van Diederiek van Loo. Een vesper waarin 3 van de 7 eerder gezongen liederen een plaats kregen. Hoewel de opkomst matig was, heb ik het als een bijzonder mooie middag beleefd. Misschien kwam het ook door de dreiging van oorlog, die we elke dag in het nieuws op ons af zien komen. Oorlog is niet meer iets wat misschien ooit zou kunnen gebeuren, maar komt als mogelijkheid dichterbij dan ons lief is. Lieder die in zo'n situatie een extra zeggingskracht krijgen. Zoals in de woorden van één van de coupletten die werden gezongen:

*“Duurt de oorlog voort, sterven kinderen van honger,
wenen vaders luid om hun zonen in de strijd,
krijgen meisjes les in dansen zonder partner,
wie heeft dan profijt.”*

Allemaal akelig actueel. Het is een protestlied, waarin je je eigen angst van je af zingt. En gelukkig mogen en kunnen we dat samen doen. Samen doen, ook heel zichtbaar doordat koorleden en andere aanwezigen “gemengde” groepjes vormden, die ieder “hun partij” meezongen. En dat klonk heel mooi. Wat je al niet samen - mede door de inspirerende leiding van Jan Dirk Pronk - tot stand kunt brengen.

Misschien kun je deze liederen ook alleen maar zingen vanuit een - soms tastende - hoop. Een hoop die ook tot uitdrukking komt in het lied “door goede machten trouw en stil omgeven”. Een lied geschreven door Dietrich Bonhoeffer; in 1944 geschreven in zijn dodencel van het Naziregime.

Bijvoorbeeld in het volgende couplet:

*“In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker bij ons elke nieuwe dag”.*

Al deze elementen vonden in een afsluitende vesper onder leiding van Diederiek van Loo hun bedding. Te midden van schriftlezingen, gebeden, stilte en de zegen van de Eeuwige. Een middag om dankbaar op terug te zien.

Hans Breunese

Johannes in het Dorp

25 x Ommetje Leersum

Iedere woensdagmorgen is er het 'Ommetje Leersum', sinds de start eind augustus vorig jaar zijn er inmiddels 25 ommetjes gemaakt. Het ommetje is een wandeling in de bosrijke omgeving van ons dorp onder professionele begeleiding. Het Ommetje wordt georganiseerd door het Sociaal Dorpsteam Leersum, NBSS/Heuvelrug in Beweging en Johannes in het dorp.

Iedereen kan meewandelen, de routes zijn 3 a 4 km en elke week anders. De start is om 10.00 uur bij de Johanneskerk en na afloop is er koffie of thee. Gemiddeld zijn er 15 tot 20 dorpsgenoten die meewandelen.

Het Ommetje gaat altijd door, weer of geen weer. Afgelopen week dus voor de 25e keer. Dit keer scheen de zon. We dronken na afloop koffie op het terras. Zin om mee te wandelen? Woensdagmorgen 10.00 uur!



Johannes in het Dorp



NLdoet - werken in de natuurtuin Johanneshof

Zaterdag 15 maart willen we met hulp van 'NLdoet' werkzaamheden in onze tuin 'de Johanneshof' uitvoeren. We zoeken vrijwilligers die op deze zaterdag mee willen helpen met het bemesten van de tuin, met het bouwen van compostbakken en het schoon maken van de paden.

De uitnodiging om een handje te komen helpen in onze tuin is bedoeld voor mensen in het dorp en ook voor mensen van de Johanneskerkgemeente. Mensen die in actie willen komen kunnen zich aanmelden via de website van NLdoet, of rechtstreeks bij Johan Doornenbal (johanw.doornenbal@gmail.com) Van harte welkom op zaterdag 15 maart vanaf 9.30 uur; vele handen maken het werk het licht.

Johan Doornenbal

Leersum Internationaal

Leersum international - dinsdag 25 maart 20.15 uur

Vier jonge mensen zijn uit Nigeria, Zimbabwe en Ethiopie naar Nederland gekomen om theologie te studeren. Ze lieten hun huis en gezin achter om een jaar lang in Utrecht te studeren en mee te leven in onze gemeente. Hoog tijd om ze wat beter te leren kennen. Op dinsdag 25 maart aanvang 20.15 uur (na de versper) kunt u nader met hen kennismaken.

We zijn heel benieuwd wat ze ons zullen vertellen over kerkzijn in Afrika, met al die bloeiende christelijke gemeentes in een continent met grote sociale en economische uitdagingen? Wat is de rol van mannen en vrouwen, van gemeenteleden en voorgangers?

Wees nieuwsgierig en laat je blik verruimen. Het is bijzonder om te horen tot die wereldwijde firma, 'kerk' geheten. De voertaal is Engels, maar voor vertaling wordt gezorgd.

Johan Doornenbal



Bij de diensten

**Vespers elke dinsdag in de veertigdagentijd vanaf 11 maart
19.30-20.00 uur in de Johanneskerk!**

Zondag 9 maart

We gaan alweer aftellen naar Pasen! Zondag 9 maart is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. De psalm die bij deze zondag hoort is Psalm 91 over 'schuilen bij de Allerhoogste en veilig geschreven staan in Gods hand'. Misschien hebben we dat wel even nodig: mogen schuilen voor alles wat er op ons afkomt. De kinderen zijn er bij en we maken een kring om brood en wijn te delen en zo Christus' leven te gedenken en zijn aanwezigheid in ons midden en in ons leven te ervaren.

Als uitprobeersel heb ik voor deze dienst een beperkte orde van dienst op papier gemaakt. De liederen zingen we uit het liedboek, maar met dit 'spoorboekje' hoop ik dat het wat gemakkelijker is om alle delen van een Dienst van Schrift en Tafel te volgen en voluit mee te kunnen doen.

Het is geen beleid, maar een experiment, om te kijken hoe dit ons bevalt.

Hartelijke groet, Diederiek van Loo

Voorgangers de komende weken:

- 09/03: ds. Diederiek van Loo
- 16/03: Joke Stahlie
- 23/03: ds. Diederiek van Loo
- 30/03: ds. Evelyn Noltus
- 06/04: ds. Diederiek van Loo
- 13/04: ds. Coby de Haan

Autodienst

- 9 maart: Sjaak Rodenburg 0343-454002 of 06 53894600
- 16 maart: Corrie Neecke 06 54233154

Ga voor de liturgie naar <https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie>

Overige Informatie

Bankrekeningen

Diaconie (graag datum en doel vermelden):
NL85 RABO 0373 7093 58

College van Kerkrentmeesters Johanneskerk:
NL82 RABO 0373 7408 40

Website

Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl
Stuur uw berichten voor de website naar:
webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl

Nieuwsbrief

Kopij graag voor donderdag 20 maart 12.00 uur sturen naar e-mail:
nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

Samensteller nieuwsbrief:

januari t/m maart 2025: Hans Neecke
april t/m juni 2025: Teus Stahlie
juli t/m sept 2025: Hans Neecke